

BALLETERTJES

Lieve ballerina's en ballerino's!

Wat een gevoel...

Kleedkamers vol enthousiaste dansers, ieder hoofd vol choreografieën, elke groep in een schitterende outfit, tonnen lieve medewerkers, schitterende decors en barstensvolle zalen... daar doen we het voor!

We genieten nog steeds na van ons eerste grote balletrecital 'De Notenkraker'.

Verder in deze editie van ballettertjes blikken we er uiteraard nog op terug.

Daarnaast zitten we natuurlijk niet stil! Alle volgende evenementen en uitstappen kan je in onze ballettertjes terugvinden.

Zoek maar die zetel op en maak het je gemakkelijk zodat je zeker alles gelezen hebt en van alles op de hoogte bent!

Veel liefs,

Balletschool Lunatica

Uniformverkoop

Nog even laten weten dat volgende onderdelen van het uniform tweedehands kunnen worden doorverkocht: maillots, rokjes, shorts en cache-coeurs. Kledij die nog in goede staat is, kan aan ons bezorgd worden en bieden wij aan de helft van de aankoopprijs aan tijdens de bestelmaanden. Eens verkocht, krijgt u van ons het geld terug.

De bestelmaanden zijn: augustus/september, december/januari, maart/april.

Tijdens deze maanden kan u bij ons terecht om adhv pasmaten de bestelbon correct in te vullen. Wij proberen de bestelling dan zo spoedig mogelijk in orde te brengen.

Voor info en prijzen kan u terecht op onze website

www.lunatica.be.



www.lunatica.be

Velen onder jullie hebben het al gezien...

Onze website is volledig vernieuwd!

Nog meer weetjes, nog meer up to date, meer foto's en video's en een gastenboek!

We hopen regelmatig een berichtje van onze leden te mogen lezen!

Op www.lunatica.be kan je trouwens steeds alle uitgaven van ballettertjes terugvinden (voor wie zijn krantje al eens durft te verliezen...)

David Vanoverbeke webdesign

VERLOREN VOORWERPEN:

CONTACTEER STEPHANIE DEMEY OP 0473/28.29.69

Afdelingverantwoordelijken 2010-2011

AFDELING TIET **STEPHANIE DEMEY** **0473/28.29.69** stephanie.demey@lunatica.be

AFDELING ZULTE **KAREN VAN OVERBEKE** **0475/37.82.36** karen.vanoverbeke@lunatica.be

AFDELING HARELBEKE **STEFANIE VANDEWALLE** **0474/90.41.50** stefanie.vandewalle@lunatica.be

Inschrijvingen tweede trimester

Met alle voorbereidingen voor 'De Notenkraker' is ons eerste trimester echt voorbij gevlogen!

Mogen we u vragen om tijdens de laatste les van december of de eerste les na de kerstvakantie, het lidgeld voor het tweede trimester te betalen?

Het lidgeld bedraagt 45 euro voor de basisgroep en 10 euro voor een extra groep.

Betalen kan contant bij het begin van de balletles of via overschrijving (rekeningnummer zie website – mededeling: naam, afdeling, groep). Wie via overschrijving betaalt, brengt best de eerstvolgende les het lidkaartje binnen, zodat we dit kunnen afstempelen.

Nieuwe groepen

Zoals we reeds lang geleden aankondigden, zijn de groepen opnieuw gevormd na onze voorstelling.

Voor de samenstelling van onze groepen houden wij ons strikt aan de leeftijd van de kinderen. Dit o.a. omdat we willen voorkomen dat we kinderen te vroeg op pointes laten dansen, wat nadelig kan zijn voor hun voeten.

Grote groepen krijgen 2 juffen en worden, indien nodig en mogelijk opgesplitst.

Wie echter graag meer danst, kan steeds bij de lesgeefster navragen voor welke extra groep hij of zij in aanmerking kan komen.

Dit kan de vorige of volgende balletklas zijn, of een bijkomende groep zoals pointica's (vanaf balletteena's) of choreotica's (vanaf balletteena's).

Op die manier kunnen al onze leden echt naar hartelust dansen en hoeft het niet bij één uurtje per week te blijven...

Wanneer er problemen of onduidelijkheden zouden zijn omtrent de groepsindeling, aarzel dan niet om ons hierover te contacteren !

Bedankt dat we naar het mooie optreden van Sneeuwwitje mochten. Ik heb er tegen iedereen over verteld en ook mama was onder de indruk.

Framke DM Tielt 🥰



Op woensdag 27 oktober gingen we met 35 Lunatica-fanaten kijken naar de musical 'Sneeuwwitje'! Het was prachtig!!



Op zaterdag 2 april 2011 danst het ballet van St.Petersburg 'Het Zwanenmeer.

Het balletstuk bij uitstek, waar we met onze oudste leden heel graag heen willen.

Alle balletchica's, balladies, vib's en fellers mogen mee!

De voorstelling start om 19u30 in de stadsschouwburg van Antwerpen. Kostprijs: 30 euro. (ticket – we rijden met eigen auto's)



Wie mee wil kan zich inschrijven door een mailtje te sturen naar info@lunatica.be. Betalen gebeurt via overschrijving of contant.

We ronden de inschrijvingen af op 15 maart 2011. Zorg dat je erbij bent!

VIB-WEEKEND te OOSTENDE

We willen onze VIB's van Tielt en Zulte graag eens verwennen...

Vandaar dat we in maart een driedaags weekend organiseren. We overnachten in het centrum 'Duin en Zee' te Oostende.

Bedoeling is om, naast heel wat plezier, gezellige babbels, lekker eten en strandwandelingen, ook onze danstechniek bij te schaven.

Er worden 5 lessen klassiek ballet en 2 lessen moderne dans gegeven doorheen het weekend.

Lesgeefster wordt hoogstwaarschijnlijk Enora Oplinus. Zij studeerde in juni af aan het Koninklijk Instituut voor Ballet te Antwerpen, en straalde tot in de halve finale van 'So you think you can dance' op VTM.

We hopen echt dat we zoveel mogelijk VIB's warm kunnen maken om hier aanwezig te zijn!

Wie mee wil kan zich vanaf heden inschrijven door een mail te versturen naar info@lunatica.be

Kostprijs bedraagt 150 euro per persoon. Hierin zitten alle lessen, overnachtingen en 'diners' verrekend.

Betalen kan contant tijdens de balletlessen of via overschrijving.

LUNATIKALENDER

ZONDAG 9 JANUARI 2011
VRIJDAG 21 JANUARI 2011

VRIJDAG 11 MAART 2011
ZATERDAG 12 MAART 2011

ZONDAG 13 MAART 2011

ZATERDAG 2 APRIL 2011

MAANDAG 18 APRIL 2011

DINSDAG 19 APRIL 2011

WOENSDAG 20 APRIL 2011

DONDERDAG 21 APRIL 2011

VRIJDAG 22 APRIL 2011

ZONDAG 8 MEI 2011

LUNATICA OP KERSTMARKT IN OLSENE
LUNATICA TE GAST BIJ OPENING VAN DE NIEUWE
SPORTHAL TE TIELT
VIB-WEEKEND IN OOSTENDE
VIB-WEEKEND IN OOSTENDE
VIB-WEEKEND IN OOSTENDE
LUNATICA NAAR 'HET ZWANENMEER' IN ANTWERPEN
PAASSTAGE TE ZULTE (VOOR ALLE AFDELINGEN)
PAASSTAGE TE ZULTE (VOOR ALLE AFDELINGEN)
PAASSTAGE TE ZULTE (VOOR ALLE AFDELINGEN)
PAASSTAGE TE ZULTE (VOOR ALLE AFDELINGEN)
PAASSTAGE TE ZULTE (VOOR ALLE AFDELINGEN)
MOEDERDAGHAPPENING 'THE ROSE' IN DE EUROPAHAL
VAN TIELT (VAN 10U00 TOT 12U30)

ZATERDAG 20 AUG 2011 TEM ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2011 LUNATICA ZOMERT 2011

Lunatica goes SALSA!

Ook al menig maal op feestjes gedacht: kon ik maar zo dansen met mijn vriend, partner of echtgenoot?

Niet getreurd... dat kan nog!

Vanaf februari 2010 start er bij balletschool Lunatica een cursus SALSA voor beginners.

De lessen staan gepland op maandagavond van 20 tot 21u00.

De salsatechniek wordt aangebracht door Jean-Robert, salsadanser in hart en nieren en doorgewinterd dansleraar.

De cursus bestaat uit 10 lessen, verspreid over de maanden februari, maart en april. Inschrijvingsgeld bedraagt 80 euro per persoon voor de volledige cursus.

Graag hadden wij op voorhand gepolst wie geïnteresseerd zou zijn om deze cursus te volgen.

Daarom vragen wij dat geïnteresseerden voor 15 januari 2010 mailen naar info@lunatica.be.

Meer info over de locatie en start van de lessen zullen later meegedeeld worden.

Wie zijn partner niet kan overtuigen, kan uiteraard ook met een vriendin de lessen meevolgen!

Hopelijk kunnen we met een mooie groep onze heupen losschudden!



Welkom ballerino's!



In afdeling Harelbeke mocht juf Stefanie twee ballerino's verwelkomen bij de Mini's.

Tijn & Arent geven er het beste van zichzelf tussen de meisjes!

We wensen hen vele leuke dansjaren toe bij Lunatica!

Hopelijk hebben nog meer jongens de smaak te pakken gekregen, toen ze onze Henk aan het werk zagen in 'De Notenkraker'! Hét bewijs dat ballet niet enkel voor meisjes is!

WEDSTRIJD 'DE NOTENKRAKER'

Wie kwam kijken, kon ze bewonderen: de prachtige tentoonstelling in de inkomhal van de schouwburg?

We kregen heel wat originele en schitterende knutselwerkjes!

Zoveel zelfs, dat het moeilijk werd om er één winnaar uit te pikken...

Vandaar dat we 5 winnaars uitgekozen hebben:

- **Eieke Dintelon uit Harelbeke maakte een heel mooi schilderij**
- **Anna Blondeel uit Harelbeke boetseerde een notenkraker**
- **Sara Declerck uit Harelbeke bezorgde ons een houten notenkraker**
- **Laura Balcaen uit Zulte maakte een prachtige kerststolp**
- **Liete Bekaert uit Tielt maakte 2 gigantische beelden: de notenkraker en de muizenkoningsin**

De winnaars krijgen tijdens de volgende balletles hun balletgeschenk!

Van harte proficiat!!!

Een brief van juf Céline Demey uit Ecuador...

Dag liefste Lunatica-fans!

Hoewel ik momenteel ver weg ben, denk ik nog heel vaak aan jullie! Ik vond het dan ook belangrijk om jullie eventjes op de hoogte te brengen van wat ik de voorbije drie maand allemaal beleefd heb.

Toen ik op 18 september na een reis van meer dan twee dagen eindelijk in Quito (Ecuador) aankwam, stond er niemand in de luchthaven op me te wachten... blijkbaar stonden ze er wel, maar ik heb een half uur gezocht, en niemand gevonden...dan ben ik wel benauwd geweest! Ze kwamen direct van alle kanten op mij afgelopen, om te bedelen, vanalles te verkopen, mij naar een hotel te voeren, ... Uiteindelijk heeft de familie van Luis, een jongen die bij mij op de vlieger zat, mij bij hen laten overnachten. Het was een super arme familie, de twee dochters van 12 en 14 slapen al heel hun leven samen in een bedje! Ze waren enorm sympathiek, kga ze zeker nog eens opzoeken en ze komen ook naar hier, hoewel ze nog nooit buiten hun wijk geweest zijn! De volgende dag heb ik dan gelukkig Jean en Ria, de stichters van de vrijwilligersorganisatie Ecassef, gevonden.

In september heb ik vooral in de tuin gewerkt, zowel in de tuin van de universiteit, waar het kantoor van onze vrijwilligersorganisatie gelegen is, als in de tuin van Jean en Ria. Ze hebben een deel van hun tuin uitgeleend aan de plaatselijke dorpsschool, en elke woensdagvoormiddag komen de kinderen in de tuin werken. Ze lerén hun eigen groenten planten, en van de oogst wordt hun middagmaal dan bereid. Elke donderdag komen de mama`s werken in hun deel van de tuin. Zij lerén medicinale kruiden telen, omdat niemand van hen een dokter kan betalen wanneer dat nodig is. Ik moet eerlijk zeggen dat ik stijf was van onder tot boven, en dat ik noch mijn vingers, noch mijn tenen, weer proper kon krijgen na het vele wroeten in de aarde. Ondertussen is het vuil er gelukkig alweer afgesleten.

Tijdens een weekend in september zijn we op uitstap geweest naar de comunidades, de bergdorpjes rond de stad Otavalo. Daar leven de mensen dus echt doodarm, op blote voeten, in kleine, slechtgebouwde hutjes, geen telefoon, geen internet, niks! Armoede in de ergste graad. Doet behoorlijk pijn als ik denk aan hoeveel lekkers er in een Belgische bakkerij ligt, terwijl hier 5 kinderen van één gezin een hele week hetzelfde stuk brood moeten delen. Daar kan je alleen maar stil van worden. Vreemde wereld.

De zondag zijn we op stap geweest met de studenten die de opleiding tot natuurgids volgen, een opleiding die gefinancierd en georganiseerd wordt door Ecassef. We zijn naar een sprookjesachtige plek geweest op 4500m hoogte, met gletsjers en drie grote meren. Het was er supermooi maar koud koud koud! Bovendien was de wandeling zeer lastig, want die hoogte, dat voel je toch echt hoor, je hart klopt in je keel! Bij het afdalen zijn we, in plaats van het padje te volgen, recht door de natuur geweest, bergaf al rollend, kruipend en vallend! 'T was super! Maar ik heb mijn onderbroek moeten binnenstebuiten keren als ik thuis was, want ik had de helft van de berg meegenomen.

Ondertussen ben ik hier al volop ingeburgerd, en heb ik behoorlijk wat werk. Ik heb een tijdje engelse les gegeven aan de studenten natuurgids, maar dat is reeds afgelopen. Voor de rest geef ik 2x per week franse les aan universiteitstudenten, en 2x per week engelse les aan 2

groepen marktkramers. Op dinsdag geef ik ook een uurtje dansles aan de studenten. Ik geef ongeveer de oefeningen van de Fel, en leef me volledig uit! Want dansen, dat mis ik wel! Tenslotte werk ik dinsdag en donderdag 2u als psychologe, voor de studenten. Die komen dan naar mij met allerlei problemen, gaande van moeilijkheden omtrent hun studiekeuze, tot slachtoffers van misbruik (70 procent van de kinderen jonger dan 15 hadden al enige vorm van seksueel contact), zwangerschap (als gevolg van het misbruik), agressie (heel vaak binnen koppels en families) en verslavingen. Het is vaak hallucinerend in welke omstandigheden vele van de studenten leven.

Het land, de cultuur en hun manier van leven is helemaal anders dan bij ons, daarom zet ik voor jullie enkele typisch ecuadoriaanse 'rariteiten' op een rijtje:

- Alle kinderen dragen hier een uniform om naar school te gaan! In de stad loopt het dus vol met groene, blauwe, rode, ...kinderen en jongeren. De kindjes zijn ook enorm zelfstandig, kindjes van 5 à 6 jaar komen alleen naar school, met de bus! Ongelooflijk!
- Op straat wordt er continu getoeterd. Je kan hier gemakkelijk en goedkoop een taxi nemen, maar alle taxi's toeteren naar iedereen die op straat wandelt, in de hoop om hem/haar een lift te mogen geven. Veel kabaal dus .
- Nog meer kabaal op straat: ze komen hier dagelijks rond met de vuilkar, de kar met gasflessen, en de ijsjeskar. Elke kar uiteraard met zijn eigen muziekje! Sfeervol is het wel!
- De hoofdstraten van de stad zijn in beton, maar al de rest is in aarde. Met als gevolg dat ik hier al meer stof in mijn longen heb verzameld dan in mijn hele leven tesamen! De auto's en vooral de bussen spugen enorm veel gitzwarte rook uit, super ongezond! Er zijn uiteraard ook geen rioleringen, dus als het hier onweert (wat ongeveer 3x per week het geval is, nu het regenseizoen begonnen is), dan lopen de straten in geen tijd volledig onder! Auto's zitten half onder water, water spuit meters hoog op, en ik op mijn fietsje daarnaast...Jullie kunnen zich de rest waarschijnlijk wel inbeelden!

Als afsluiter vertel ik jullie nog een typisch gebruik van hier dat mij behoorlijk deed lachen: ze sturen hier pakjes op van de ene stad naar de andere, door ze mee te geven met de bus. Zo gebeurde het dat Mery mij gisteren vroeg om met haar mee te gaan naar het bus station om een pakje op te halen, die haar niet haar had opgestuurd vanuit een stad in het zuiden van het land. Je gelooft nooit wat erin zat...Een taart!!! Die taart had dus meer dan 1000km in de bus gereisd! En ze smaakte nog goed ook! ☺

Zo, ik denk dat jullie voldoende ge-updated zijn. Wie meer info wil, kan mij volgen op mijn blog: www.celinos.be. Foto's zijn te vinden op mijn facebookpagina.

Tot slot wil ik jullie van harte proficiateren met jullie prachtprestatie tijdens de Notenkraker!! Ik ben enorm fier op jullie en verlang al tot we weer samen aan het dansen zijn!

Dikke zoen van juf Céline!



(ook in Ecuador kan juf Céline het dansen niet laten! We missen haar!)



28 november 2010



stadsschouwburg Tiel

Even terug dromen naar...





Aan alle dansers, medewerkers en toeschouwers van 'De Notenkraker'

Wat eerst een haast onmogelijke opdracht leek, is uitgegroeid tot een groot succes!
Op zondag 28 november 2010 mochten we heel wat applaus, complimenten en bravo's
in ontvangst nemen... en dat deed écht deugd!

Aan een dergelijke voorstelling gaan heel wat 'bloed, zweet en tranen' vooraf...
Iedereen geloofde er echter in en heeft zich prima ingezet!

Van klein tot groot, elke deelnemer en medewerker was mede verantwoordelijk voor
deze geslaagde (drukke!) dag.

Daarom willen we jullie graag allemaal een dikke zoen en een welverdiende proficiat
toewensen!

Op naar de volgende voorstelling?!

Het trotse bestuur van 'Balletschool LUNATICA'

Kan u ook maar niet genoeg krijgen van ons kerstspreekje?

Geen probleem! Er werd een professionele DVD-opname van het stuk gemaakt door Jozef Zasada.

U kan de DVD bestellen door 30 euro in een gesloten omslag te stoppen en mee te geven naar de balletles.

U noteert de naam van de leerling, het aantal DVD's en of het een DVD moet zijn van de voorstelling $\frac{1}{2}$ of $\frac{3}{4}$.

Vanaf half december zal er op onze website al een trailer te zien zijn!